

Leesclubvragen bij *De duivel kwam naar Eden* – Abbott Kahler

1. Friedrich en Dore besluiten alles in Duitsland achter hen te laten en te emigreren naar een tropisch eiland. Het loopt anders dan ze hoopten. Welk advies zou je hun geven?
2. De relatie tussen Friedrich en Dore is wat uiteenlopend. Het ene moment toont hij affectie, het andere moment is Friedrich afstandelijk. Wat vind je daarvan?
3. Friedrich en Dore hebben allebei hun eigen karakter. Wat trekt je het meest aan? En wat juist niet?
4. Het boek is gebaseerd op een waargebeurd verhaal. Hoe vind je dat de auteur hiermee omgegaan is?
5. Wat vind je in het algemeen van de schrijfstijl?
6. Waarvan had je gewild dat de auteur er dieper op in was gegaan?
7. De barones heeft een geheel eigen manier van leven. Wat trekt je aan? En wat juist niet?
8. Stel: je zou de mogelijkheid krijgen om te emigreren – naar welk (ei)land zou dat zijn? En waarom?
9. Margret en Heinz besluiten hun leven in Duitsland achter zich te laten en naar Floreana te emigreren, terwijl Margret zwanger is. Hoe kijk jij naar hun beslissing?
10. Er passeerde een groot aantal personages, naast de hoofdpersonages. Hoe had jij dit aangepakt? Had je een favoriet personage? Waarom?

